

Gebedsbrief actie Apeldoorn mei 2022



De achterkant van de bus.

Het is even geleden dat ik iets van mij liet horen. Toch valt er wel veel te vermelden. In Apeldoorn ontmoetten we Melissa, die beïnvloed was door Oosterse godsdiensten. Ze kwam in de bus zitten en sprak over haar ervaringen, waaronder New Age. Kenny kwam ook voorbij, hij was verslaafd en had verschillende afkicktrajecten doorlopen. Ook hij had ervaringen met oosterse therapieën. Hij was erg bang en toen we voor hem baden liepen de tranen over zijn wangen.

Een Arabisch uitzienende man was zo blij met de Bijbel in zijn eigen taal dat hij de Bijbel kuste! Maar een Indische man kwam onze bus binnen en kraakte alles af wat we deden en zeiden. Hij was als Hindoe geboren en wilde als Hindoe sterven en als Hindoe terugkomen. Hij hield een lang

betoog. We proefden veel boosheid, maar ook twijfel. Hij ergerde zich aan Jezus en vond het maar dom dat Jezus aan het kruis was gegaan. Hij wist zeker dat hij naar de hemel ging vanwege zijn eigen goede werken, hij had Jezus niet nodig vond hij. Het werd een lang gesprek en ondanks zijn felle verzet was het duidelijk dat de twijfel bij hem knaagde en dat hij rusteloos was. Hoe kan het ook anders, alleen Jezus kan de rust geven waar iedereen naar op zoek is.

Een jong stel stak het plein over en uit beleefdheid pakten ze een folder aan. We raakten in gesprek, maar het meisje kon niet verbergen dat ze het hele evangelie maar belachelijk en oninteressant vond. Ze draaide haar lijf een kwartslag en haar mimiek gaf aan dat ze er niet bij wilde zijn. Toen ik een tijdje met de jongen aan het praten was draaide ze langzaam mijn kant op en iets later begon ze mee te praten en vragen te stellen. Haar gezichtsuitdrukking veranderde van spot naar interesse en respect. Op het laatst stond ik enkel met haar te praten. Ze bedankte mij voor het 'boeiende' gesprek. Dit is de kracht van het evangelie! Niet onze welbespraaktheid of marketing, maar de Geest van God die mensen aanraakt.

Mensen reageren op verschillende manieren op het evangelie. Afgelopen zaterdag stak iemand een Bijbel voor onze ogen in brand. Dat was midden op de Dam. De dader heeft een proces-verbaal gekregen. Laten we vooral bidden voor deze persoon. Hoe komt iemand tot zo'n daad?

Wilt u ook bidden voor de actie van aanstaande vrijdag in Apeldoorn?

Groeten van het team en Jan.